



Overige partners zijn het C.N.P., het MND en de St. Vreedzame Scholen.

**Concept: Programma KinderHerdenking Slavernijverleden 29 juni 2018 Surinameplein
(Motto: Samen Stilstaan, Leven & Vieren)**

Op 29 juni 2018 vindt op het Surinameplein in Amsterdam west de derde KinderHerdenking plaats. Door voornamelijk leerlingen van enkele basisscholen wordt herdacht dat op 1 juli 1863 de slavernij werd afgeschaft in de Nederlandse koloniën in de west.

Uitgangspunten:

- Gedeelde geschiedenis en verbondenheid
- Versterking Sociale cohesie
- Burgerschapsbevordering

Tijd	Activiteit	Omschrijving
10.30 - 11.00 uur	Plechtige ontvangst leerlingen van de deelnemende scholen door leden van de politie en van de krijgsmacht. Inloop en lunchpakket v leerlingen en begeleiders.	
11.00 - 11.05 uur	<u>Welkomstwoord</u> ceremoniemeester	Iven Cadogan
11.06 - 11.11 uur	<u>Openingswoord</u> Mw. Fenna Ulichki	Voorzitter Stadsdeel West
11.12 - 11.35 uur	Kijken naar de slavernij via Kunst	Judith Leysner / Dianthus
11.35 - 11.57 uur	Dialogo tussen leerlingen en leden van de Politie Eenheid Amsterdam en van defensie	leerlingen bevrage deze gasten over veiligheid, de toekomst en over participatie.
11.59 - 12.00 uur	<u>The Last Post</u>	Trompettist defensie
12.00 uur	1 minuut stilte	
12.01 - 12.05 uur	Alle leerlingen zinge Mi Kondrè Tru en leggen daarna bloemen bij het monument. https://www.youtube.com/watch?v=5zO7unfik48	Bij het Monument van Besef
12.10 uur	Start uitvoering door de leerlingen. Thema's: Slavernij, Vrijheid & Vrede	
12.10 - 12.25 uur	<u>Thema 1: Slavernij</u> Gedichten, sketch en/of dans	Uitvoering: Leerlingen van de OBS de Brink
12.25 - 12.40 uur	<u>Thema 2: Vrijheid</u> Gedichten, sketch en/of dans	Uitvoering: Leerlingen van de Bredeschool Kinkerbuurt
12.40 - 12.55 uur	<u>Thema 3: Vrede</u> Gedichten, sketch en/of dans	Uitvoering: Leerlingen van de OBS Holendrecht
13.00 uur	<u>Einde herdenking</u>	